



Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF VAN DE PAASBERGSCHOOL - 8 MAART 2024



Biddag

Woensdag 13 maart is het Biddag. We hopen die dag stil te staan bij het thema 'Bidden is vertrouwen', Psalm 23 staat centraal. In Psalm 23 zingt David over 'De Heer is mijn herder'. David is zelf een herder en herkent in zijn dagelijkse leven van die tijd de goede zorg van de Hemelse Herder. De Heer is de Herder en David mag een schaap zijn uit zijn kudde. De Heer geeft als Herder leiding en bescherming aan David. Dat wil hij ook aan ons bieden.

We zijn afhankelijk van anderen, van omstandigheden van God. We zijn maar een klein schaapje binnen Gods kudde. En we mogen erop vertrouwen dat de Goede Herder ons zal leiden, ook door het dal van diepe duisternis; in goede en slechte tijden. We willen u van harte uitnodigen voor onze Biddagviering op 13 maart om 11.15 uur in de aula. Dominee Breugem zal de vertelling verzorgen.

Voor kleine broertjes/zusjes is er oppas in het lokaal van groep 1.

Pleinwacht gezocht

Elke dag is er een ouder die samen met juf Alma of meester Nico tussen de middag (12.15 - 13.10) pleinwacht loopt. Daar zijn we echt heel blij mee. Nu ontstaat er na de meivakantie een vacature voor de maandag om de drie weken. Zou u het leuk vinden om ons hierin te helpen dan hoor ik graag van u (directie@paasbergschool.nl). Wat nog leuk is te vermelden is dat u hiervoor een vrijwilligersvergoeding krijgt van €5,- per keer.

In dit nummer

Biddag

Pleinwacht gezocht

Project WAKKER!

CJG

Afsluitend

Agenda

Psalm en Klaar-over



www.paasbergschool.nl

Geloofwaardig,
betrokken
en duurzaam.

Project WAKKER!

Vorige week stond er in de aula een grote tent ingericht als hemelbed. Een ruimtereis voor nachtelijke piekeraars. De theatergroep Maanlanders nodigde de leerlingen uit om in dit bed te komen liggen en mee op ruimtereis te gaan naar het moment tussen naar bed gaan en in slaap vallen. In de overgang van de dag naar de nacht kan van alles gebeuren. Je ligt in je bed, zonder afleiding en bent aan jezelf en je gedachten en gevoelens overgeleverd. Dingen die je bezig houden krijgen de kans om boven te komen drijven.

Die ruzie op het schoolplein met je beste vriend.

Zenuwen voor je spreekbeurt de volgende dag.

Verdriet omdat je liefste tante ziek is.

Spijt van iets gemeens dat je tegen je broertje hebt gezegd.

Opwinding voor je verjaardag of het schoolreisje dat eraan zit te komen. Onze leerlingen nestelden zich op een eigen plekje in het bed en werden omringd door geur, muziek, geluid en filmbeelden. Ze werden meegenomen in een andere wereld en zagen en hoorden verhalen die bijzonder, oprecht en soms ook kwetsbaar zijn om hierdoor de kinderen aan te sporen hun eigen verhaal te laten vertellen. Vervolgens moesten ze hun eigen verhalen vormgeven. Aan de hand van greenscreens en filmapparatuur zijn de kinderen aan de slag gegaan om hun verhaal vast te leggen in een video. Met prachtige filmpjes al resultaat. Een mooie en leerzame week waarvan we met z'n allen hebben genoten.



CJG

Jaarlijks krijgen ongeveer 70.000 kinderen te maken met een scheiding van hun ouders. Een scheiding brengt veel veranderingen met zich mee. Kinderen hebben tijd en aandacht nodig om hieraan te wennen. Voor sommige kinderen brengt een echtscheiding rust omdat er minder ruzie is. Maar er is ook vaak sprake van verdriet, schuldgevoel, boosheid en onbegrip. Het is belangrijk voor kinderen dat ze met anderen over hun gevoelens kunnen praten. Veel kinderen praten niet (over alles) met hun ouders. Ze voelen aan dat de ouders het al moeilijk genoeg hebben, of kunnen er niet goed over praten. CJG Ede wil deze kinderen een plek bieden waar ze hun verhaal kunnen doen en lotgenoten kunnen ontmoeten. Daarom organiseert zij de groep 'Kies voor het kind' voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Voor meer informatie klik [hier](#)

BIDDAGVIERING

Psalm 23 Bidden is vertrouwen

Woensdag 13 maart

AULA PAASBERGSCHOOL
11.15 UUR START DE BIDDAGVIERING
VAN HARTE WELKOM!
ER IS OPPAS IN GROEP 1 VOOR DE KLEINTJES



Afsluitend

De afgelopen twee maanden zijn er weer veel kinderen gestart in groep 1b. Hartelijk welkom: Esther, Boaz, Loek, Olivier, Thijmen, Nova, Jurre, Zara, Femm en Lucah. Een hele goede tijd toegewenst bij ons op school!

We wensen jullie allemaal een heel fijn weekend toe. De volgende nieuwsbrief staat gepland op 22 maart. U kunt ons volgen op Facebook en Instagram.



Agenda

Woensdag 13 maart	Gebedskring (08.30-09.30)
Woensdag 13 maart	Biddag (Met ouders in de aula)
Vrijdag 15 maart	Rapport mee
Week 12	Gespreksweek
Vrijdag 22 maart	Nieuwsbrief 14
Woensdag 27 maart	Gebedskring (08.30-09.30)
Woensdag 27 maart	Paasviering in de klas (zonder ouders)

Psalm en Klaar-over

WEEK	PSALM	BRIGADIEREN
Week 11	Psalm 116:1 (OB)	Jiska
Week 12	Psalm 91:1 (NB)	Rafael
Week 13	Psalm 93:1 (OB)	Leonoor

