



Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF VAN DE PAASBERGSCHOOL - 29 SEPTEMBER 2023



Leven!

Afgelopen dinsdag hadden de kinderen vrij. Tijdens deze dag hebben wij het volgende gedaan:

- Bijspijkeruur Muziek
- Cursus leerlijnen Parnassys voor de groepen 1 en 2
- Veiligheidsplan besproken
- Vormgeving twee uur gymonderwijs in de week

Daarnaast hebben we nog stilgestaan bij het reken en Engels onderwijs. Een bomvolle en leerzame dag. De dag begonnen we met de eerste tien verzen uit Prediker 9. Dit hoofdstuk begint met veel neerslachtigheid. Maar halverweges staat het woordje DUS. Een signaalwoord, er komt een conclusie aan. *Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven.* Niet "lang leve de lol". Maar genieten in de wetenschap dat het leven breekbaar is. Een prachtig lied waarin je de kwetsbaarheid van het leven

voelt en tegelijk de boodschap van geniet van het leven te horen is, is Leef met volle teugen van Elbert Smelt en Kinga Ban.

CJG

Tijdens de landelijke Week van de Opvoeding van 2 t/m 8 oktober worden er op verschillende locaties in de gemeente Ede allerlei activiteiten georganiseerd waaronder leuke en interessante workshops, bijeenkomsten en sport- en spelactiviteiten voor jong en oud. Inwoners organiseren dit samen met partners en het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede.

Het thema is net als vorig jaar 'Samen delen is samen weten', want opvoeden doe je nooit alleen! Door kennis en ervaring te delen komen we dicht bij elkaar. We nodigen je daarom van harte uit om mee te doen met de activiteiten en met elkaar het gesprek aan te gaan. Doe je ook mee? Deelname is gratis! Klik hier voor een overzichtelijke activiteitenkalender. In de bijlage nog een ander initiatief van het CJG.

In dit nummer

Leven!

CJG

Kinderboekenweek

Zending

Afsluitend

Agenda

Psalm en Klaar-over

Amsterdam



Kinderboekenweek

Maandag 2 oktober start de kinderboekenweek met als thema 'Bij ons thuis'. In de aula is een gezellig leeshoekje gemaakt. Aanstaaende maandag wordt de week feestelijk geopend met alle groepen in de aula. voor de rest wordt op school deze twee weken hier veel aandacht aan besteed. Woensdag 11 oktober hebben we een boekenmarkt op school. Van 11:45 tot 12:30 uur mogen de kinderen in school hun kleedje neerleggen en hun eigen kinderboeken verkopen, dit is uiteraard een vrije keuze. De boeken moeten vooraf geprijsd worden. Keuze uit €0,50, €1,00, €1,50 of €2,00. De opbrengst is voor de kinderen zelf. Alleen boeken kopen en niet verkopen mag natuurlijk ook. Ouders van harte welkom! Voor de groepen 1 en 2 is aanwezigheid van ouders verplicht om boeken te kunnen kopen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn, kan uw kind bij de juf in de klas blijven.

De Kinderboekenweek wordt op de vrijdagmiddag voor de herfstvakantie feestelijk afgesloten met een voorleesfinale in de aula.

Zending

In de komende periode willen we als school geld ophalen voor stichting Compassion.



Vandaag hebben we tijdens de weksluiting kennis gemaakt met een twee van de vier mensen die in mei naar Uganda vertrekken om daar een Muskathlon te doen. Met de Compassion Muskathlon komen zij letterlijk in beweging voor kinderen die te maken hebben met extreme armoede. Zij gaan een sportief en geestelijk avontuur tegemoet en kunnen onze hulp goed gebruiken. Waarom Uganda? Uganda is een heel arm gebied. Kinderen hebben te maken met geweld, armoede en onzekerheid. Zo lijdt 29% van de kinderen in Uganda aan ondervoeding. Het geld wordt aan lokale projecten gedoneerd om zo kinderen te voeden, zorg en onderwijs te bieden. We hopen als school een prachtig bedrag met elkaar op te halen voor deze kinderen die alle vormen van liefde en hulp hard nodig hebben. Elke maandag halen we met elkaar het zendingsgeld op. Alvast bedankt!



Amsterdam

Als eerst gingen we met de trein van Ede-Wageningen naar Amsterdam Centraal. Daarna liepen we door naar Nemo, een museum waar je van alles kan doen. Wij bleven daar voor ongeveer 3 uur. Na die 3 uur gingen we op het dakterras eten. Na het eten daarna gingen we door naar het verzetsmuseum. Bij het verzetsmuseum kregen we uitleg over 4 mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat was heel interessant. Daarna kregen we nog een filmpje te zien dat filmpje ging over hoe die mensen nu leven. Daarna liepen we naar de waterfietsen. Mijn groepje ging op het einde helemaal verkeerd, dat was stressvol maar ook grappig. Na het waterfietsen liepen we naar de Dam. Op de Dam aangekomen gingen we duiven voeren. Dat was echt heel leuk, de duiven maakten ook steeds een soort race. Daarna gingen de juffen friet halen en gingen we verder met de duiven voeren. Toen de juffen met het friet kwamen, gingen we onder een afdakje staan. Toen het friet op was gingen we weer met de trein naar huis. Toen we weer bij station Ede-Wageningen waren, mochten we weer naar huis.

Gemaakt: door Jonathan Vossen



Afsluitend

Nog twee weken en dan is het alweer herfstvakantie. Net voor de herfstvakantie ontvangt u de volgende nieuwsbrief. We wensen u een heel goed weekend toe.

Team Paasbergschool

Geloofwaardig,
betrokken
en duurzaam.

Amsterdam 2

Ik ging met groep 8 van de Paasbergschool naar Amsterdam. We gingen met de trein naar Amsterdam en toen we daar aangekomen waren, liepen we meteen naar het Nemo, een museum waar je allerlei dingen kan doen. We gingen daar ook op het dakterras lunchen. Het was grappig want er was harde wind. Toen we geluncht hadden liepen we naar het verzetmuseum, maar achter dat museum was nog een junior deel met allemaal nagemaakte huisjes, van kinderen die de 2e wereld oorlog hadden overleefd. Na het verzetmuseum gingen we waterfietsen in de grachten van Amsterdam. Daarna gingen we naar de Dam om daar avond te eten. En om daar duiven te voeren (was super leuk). Er kwam zelfs nog een traumahelikopter. De juffen hadden frietjes besteld en snacks en die aten we op onder de Dam. En toen was het tijd om weer met de trein naar huis te gaan. Onze ouders zaten ons al op te wachten. En de volgende dag hoefden we pas om half tien op school te zijn. Het was een hele leuke dag.

Gemaakt door: Emma-Noa Plaat

Ik ging met groep 8 met de trein naar Amsterdam. We gingen eerst naar Nemo en dat was super leuk. In het Nemo was er heel veel te doen, er was namelijk een bal met daarin stroom en als je die aanraakt en iemand anders ook, krijg je een schok. Toen we verder gingen, moesten we eerst natuurlijk lunchen, dat deden we op het terras er boven het Nemo. Daarna liepen we naar het verzetmuseum, we werden begeleid naar boven waar het voor kinderen was. We kregen eerst een filmpje te zien over 4 kinderen die in de oorlog leefden toen het filmpje klaar was liepen we naar een kamer waar de huizen van de 4 kinderen te zien kregen ook kregen we een boekje met allemaal vragen. Het was heel leuk, maar we moesten weer gaan, want we moesten nog een half uur lopen voor de water fietsen, we deden een route van 1 uur haar wij hadden er 40 min over gedaan het was heel leuk ,maar we moesten weer lopen want we gingen nog duiven voeren op de Dam. En de juffen waren ondertussen patat gaan halen. We hadden zelfs een duif gered min of meer. Maar de juffen waren er dus we gingen eten, we waren aan het eten maar toen ging het ineens regenen dus dat was wel jammer. Maar door de frietjes werden we gelukkig weer wat warmer. Toen we klaar waren moesten we snel naar de trein, want we moesten op tijd zijn voor de trein. Ik vond het jammer dat de dag al voorbij was maar het was wel heel leuk en gezellig.

We waren weer in Ede en onze ouders stonden al op ons te wachten. Dit was mijn dag in Amsterdam

Gemaakt door: Sanne

Agenda

Maandag 1 oktober	Start Kinderboekenweken
Dinsdag 3 oktober	Infoavond VO (groep 7 en 8) 19.30 uur
Woensdag 4 oktober	Gebedskring (08.30-09.30)
Dinsdag 10 oktober	Wenmiddag (groep 1b)
Donderdag 12 oktober	Wenmiddag (groep 1b)
Vrijdag 13 oktober	Voorleesfinale
Vrijdag 13 oktober	Nieuwsbrief 5
Week 42	Herfstvakantie

Psalm en Klaar-over

WEEK	PSALM	BRIGADIERN
Week 40	Psalm 84:2 (NB)	Lorente
Week 41	Psalm 121:4 (OB)	Tessa
Week 43	Lutherlied (Vers 1)	Julian